

26 Μαρτίου 2016

Προς: Τα Μέλη της Γενικής Εξουσίας, Μέλη Ευρύτερης Περιοχής-Μέλη των Εβδομήκοντα, προέδρους πασσάλου, ιεραποστολής και περιφέρειας, επισκόπους και προέδρους κλάδου, προεδρίες Προκαταρκτικής, Νέων Γυναικών και Ανακουφιστικής Εταιρείας πασσάλου και τομέως

(Να αναγνωσθεί σε συμβούλια πασσάλου, τομέως και κλάδου)

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές:

«Ξένος ήμουν»: Αρωγή προς πρόσφυγες

Υπενθυμίζουμε στους Αγίους των Τελευταίων Ημερών σε όλον τον κόσμο ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού είναι να «δίνετε από τα υπάρχοντά σας στους φτωχούς, κάθε άνθρωπος ανάλογα με αυτό που έχει... να χορηγείτε για την ανακούφισή τους, και πνευματικά και υλικά, σύμφωνα με τις ελλείψεις τους» (Μωσσία 4:26).

Σε αρμονία με την επιστολή μας της 27ης Οκτωβρίου 2015, οι γενικές προεδρίες της Ανακουφιστικής Εταιρείας, των Νέων Γυναικών και της Προκαταρκτικής προσκαλούν γυναίκες όλων των ηλικιών να συμπράξουν για να βοηθήσουν πρόσφυγες στις τοπικές τους κοινότητες.

Η προσπάθεια των αδελφών έχει τον τίτλο «Ξένος ήμουν» (βλέπε Κατά Ματθαίον 25:35, Λευιτικό 19:34). Το «Ξένος ήμουν» δίνει στις αδελφές τον τρόπο να υπηρετούν ως άτομα, σε οικογένειες και σε οργανώσεις και να προσφέρουν φιλία, συμβουλές και άλλη σαν του Χριστού υπηρετήση προς πρόσφυγες ανάμεσά μας. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε την εσώκλειστη επιστολή.

Οι αδελφές ενδεχομένως να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια όταν το επιτρέπουν ο χρόνος και οι συνθήκες τους, φροντίζοντας ώστε να μην αναμένεται από καμία να «τρέχει γρηγορότερα απ' ό,τι έχει δύναμη» και ώστε «τα πάντα να γίνονται με σοφία και τάξη» (Μωσσία 4:27).

Είθε ο Κύριος να σας ευλογεί καθώς προσφέρετε υπηρετήση σε όσους έχουν ανάγκη.

Ειλικρινώς υμέτεροι,







Η Πρώτη Προεδρία

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ  
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΩΝ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

26 Μαρτίου 2016

(Να διανεμηθεί στις συγκεντρώσεις Ανακουφιστικής Εταιρείας, Νέων Γυναικών και Προκαταρκτικής)


Αγαπητές αδελφές:

Η προσπάθεια αρωγής «Ξένος ήμουν» εστιάζεται στην υπηρετηση προς πρόσφυγες στις γειτονιές και τις κοινότητές μας. Είναι απλώς ένας από τους πολλούς τρόπους που οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια στην Ανακουφιστική Εταιρεία, στις Νέες Γυναίκες και στην Προκαταρκτική μπορούν να ανυψώσουν και να ευλογήσουν όσους έχουν ανάγκη (βλέπε Κατά Ματθαίον 25:35, Λευιτικό 19:34).

- 1. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;** Οποιαδήποτε έχει την επιθυμία, ενθουσιούμενες ότι καμία αδελφή δεν είναι υποχρεωμένη και καμία δεν θα πρέπει να υπηρετεί εις βάρος της οικογένειάς της και άλλων ευθυνών (βλέπε Μωσία 4:27). Όσες υπηρετούν θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τα εξής:
  - Ένα άτομο
  - Μία οικογένεια
  - Μία ομάδα Ανακουφιστικής Εταιρείας, Νέων Γυναικών ή Προκαταρκτικής (βλέπε *Handbook 2: Administering the Church* [2010], 9.4.2, 10.8, 11.5.2)
  - Μία οργάνωση της γειτονιάς ή της κοινότητας
- 2. Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι αδελφές;** Οι αδελφές παροτρύνονται να επιζητήσουν με προσευχή ευκαιρίες να υπηρετήσουν και να σκεφθούν το ενδεχόμενο να βρουν φερέγγυες τοπικές κοινοτικές και αστικές οργανώσεις να υποστηρίξουν. Ο ιστότοπος [IWasAStranger.lds.org](http://IWasAStranger.lds.org) μπορεί να παράσχει ιδέες.
- 3. Πώς μπορούν οι αδελφές να μοιραστούν τις εμπειρίες τους;** Οι αδελφές μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [IWasAStranger@ldschurch.org](mailto:IWasAStranger@ldschurch.org).

Ελπίζουμε ότι όλες θα συνειδητοποιήσουν τις αιώνιες ευλογίες της υπηρετήσεως σαν του Χριστού, «μη ξεχνάτε τη φιλοξενία· επειδή, διαμέσου αυτής μερικοί φιλοξένησαν αγγέλους, μη γνωρίζοντας» (Προς Εβραίους 13:2).

Ειλικρινώς υμέτεροι,

 Γενική Πρόεδρος Ανακουφιστικής Εταιρείας	 Γενική Πρόεδρος Νέων Γυναικών	 Γενική Πρόεδρος Προκαταρκτικής
---	---	--